

5. Handelingen en de Sabbat

Handelingen 9: 19b-20

En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Handelingen 13:14

En Paulus, en die met hem waren, van Pafos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamfylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij, van Perge heet land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië, en gegaan zijnde in de synagoge op den dag des sabbats, zaten zij neder.

Handelingen 13:42-44

En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas; welke tot hen spraken, en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het woord Gods te horen.

Handelingen 14:1

En het geschiedde te Ikónium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde.

Handelingen 16: 13

En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar wij het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.

Handelingen 17: 1-3

En door Amfipolis en Apollónia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessaloníca, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften, Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus is, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige.

Handelingen 18: 4

En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot geloof Joden en Grieken.

Uit deze teksten blijkt duidelijk, dat Paulus gewoon was de sabbat te vieren.