

Amazing Grace

Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.