

Uitleg Daniël, Inleiding

Bij de uitleg van de profetieën van Daniël en Openbaring wordt uitgegaan van de historiserende visie. Deze houdt in, dat boeken zijn geschreven in de tijd, die de schrijver aangeeft en dat zij hun duidelijke vervulling hebben in de geschiedenis.

Naar aanleiding van een droom van Nebukadnezar geeft Daniël 2 een beeld van de toekomst, dat reikt vanaf de tijd van Nebukadnezar tot aan de oprichting van Gods Koninkrijk. Wie de geschiedenis goed kent, komt tot vanzelf tot een rijtje van vier wereldrijken, waarvan in Daniël 2 het eerste wordt genoemd: "Gij, Nebukadnezar, zijt het gouden hoofd". Het gouden hoofd stelt dus Babylon voor.

In hoofdstuk 7:23 staat: "Het vierde dier is het vierde rijk". In dit hoofdstuk treffen we dezelfde vier rijken aan als in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 8 is geschreven in het derde jaar van de laatste koning van Babylon. Babylon komt in deze profetie dan ook niet meer voor.

Hoofdstuk 11 begint met de laatste koningen van Medo-Perzië en geeft over de tijd daarna aanvullende inlichtingen.

Lees eerst in uw Bijbel aandachtig de betreffende hoofdstukken en lees dan aandachtig de artikelen over Daniël en Openbaringen. Want in Openbaringen staan verdere gegevens om de loop der geschiedenis en het dienstwerk van Christus beter te begrijpen.

Bestudeer ook het boek Leviticus over de Oud-Testamentische tempeldienst, die een visualisatie is van het offer en het dienstwerk van onze Heiland. Om het onderzoekend oordeel en de gebeurtenissen daarna beter te begrijpen is vooral Leviticus 16 over de grote verzoendag een goede basis. Zie ook ons artikel over de groete verzoendag.