

Nesphesh= animal, soul Psalm 101 t/m 150

Psalmen

103:1,2 Bless the LORD, O my soul; and all that is within me, bless the holy name, Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits.
Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden.
103:22 Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!
104:1 Bless the LORD, O my soul, O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty. Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.
104:35 Let the sinners be consumed out the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.
De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel!
106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.
Toen gaf Hij hun hun begeerte; maar Hij zond hun zielen een magerte.
107:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.
Zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt.
107:9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.
Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld.
107:18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.
Hun ziel gruwelde van alle spijs, en zij waren tot aan de poorten des doods gekomen.
107:26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble. Zij rijzen op naar den hemel; zij dalen neder tot in de afgronden; hun ziel versmelt van angst.
109:20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul. Dit zij het werkloon mijn tegenstanders van den HEERE, en dergenen, die kwaad spreken tegen mijn ziel.
109:31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul. Want Hij zal den nooddriftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degenen, die zijn ziel veroordelen.
116:4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.
Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.
116:6-8 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the LORD hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.
De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel! keert weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan. Want Gij HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood. mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.
119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
119:25 My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.
119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, richt mij op naar Uw woord.
119:81 My soul fainteth for thy salvation; but I hope in thy word. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil; op Uw woord heb ik gehoopt.
119:109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik uw wet niet.
119:129 Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel.
119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly. Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
120:2 Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue. O HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
120:6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die de vrede haten.
121:7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
123:4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.
124:4-7 Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul: Then the proud waters had gone over our soul. Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth. Our soul is escaped as a

bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.

Toen zouden ons de wateren overlopen hebben; een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangens; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.

130:5,6 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word I hope. My soul waiteth for the LORD more than they that watch for the morning.

Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan wachters op den morgen.

131:2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that weaned of his mother: my soul is even a weaned child.

Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.

138:3 In the day when I cried thou answeredst me, and stengthenedst me with strength in my soul.

Ten dage als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord, Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.

141:8 But mine eyes are unto thee, O God the LORD: in thee is my trust; leave not my soul destitute.

Doch op U zijn mijn ogen, HEERE HEERE! Op U betrouw ik, ontbloom mijn ziel niet.

142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul.

142:5 Ik zag uit ter rechterhand, en ziet, zo was er niemand, die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel.

142:7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me.

142:8 Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben.

143:3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down tot the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.

Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.

143:6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.

Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.

143:8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherin I should walk; for I lift up my soul to thee.

Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.

143:11,12 Quicken me, O LORD, for thy name's sake; for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble. And of thy mercy vout off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.

O HEERE! Maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen, want ik ben Uw knecht.

146:1 Praise ye the LORD, Praise the LORD, O my soul.

HALLELUJAH! O mijn ziel! Prijs den HEERE