

Nephesh=ziel Psalm 25 t/m 50

Psalmen

25:1 Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.

25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven.

25:20 O keep my soul, and deliver me; let me not be ashamed; for I put my trust in thee.

Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U.

26:9 Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men.

Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds.

30:3 O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

30:4 HEERE! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald.

31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy; for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities.

31:8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend.

31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.

31:10 Wees mij genadig, HEERE! want mij is bange; van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik.

33:19,20 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.

Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger, Onze ziel verbeidt de HEERE; Hij is onze Hulp en ons Schild.

34:2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.

34:3 Mijn ziel zal zich beroemen in den HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.

34:22 The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

34:23 De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

35:3,4 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am the salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt.

En breng de spies voort, en sluit den weg toe, mijn vervolgers tegemoet; zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil. Laat hen beschaamd en te schande worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden, wie kwaad tegen mij bedenken.

35:7 For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul. Want zij hebben zonder oorzaak de groeve van hun net verborgen; zij hebben, zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel.

35:9 And my soul shall be joyfull in the LORD: it shall rejoice in his salvation.

Zo zal mijn ziel zich verheugen in den HEERE; zij zal vrolijk zijn in Zijn heil.

35:12,13 They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I humbled my soul with fasting; and my prayer returned into mine own bosom.

Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving mijner ziel. Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleet; ik kwelde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde weder in mijn boezem.

35:17 Lord, how long wilt thou look on? rescue my soul from their destructions, my darling from the lions.

HEERE! Hoelang zult Gij toezien? Breng mijn ziel weder van hunlieders verwoestingen, mijn eenzame van de jonge leeuwen.

40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.

40:15 Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken, om die te vernielen; laat hen achterwaarts gedreven worden, en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.

41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.

41:5 Ik zeide: O HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.

42:1-6 As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday. Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember

thee from the land of Jordan, and the of the Her'-mon-ites, from the hill Mi'-zar.

42:2-7 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, also schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezing en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.

43:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God!

44:25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth.

44:26 Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze buik kleeft aan de aarde.

49:8 For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever.

49:9 Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden.

49:15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me.

49:16 Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen.

49:18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

49:19 Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent, en zij u loven, omdat gij uzelfen goed doet.