

Pneuma=Spirit

Judas t/m Openbaringen

Judas

19 These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
Dezen zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.

Openbaringen

1:4 John tot the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne.

Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet.

En ik was in den geest op de dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin.

2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.

2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

2:29 He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

3:1 And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.

En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven Geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

3:6; 3:13; 3:22 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

4:2 And immediately I was in the spirit; and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.

En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.

4:5 And out of the throne proceeded lightnings and thunders and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven Geesten Gods.

5:6 And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it has been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent into all the earth.

En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

11:11 And after three days and an half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.

En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op allen, die hen aanschouwden.

14:13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

En ik hoorde een stem uit den hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in den Heere sterven. van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

16:13,14 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them in the battle of that great day of God Almighty.

En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valschen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen

Gods.

17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness; and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.

En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en het had zeven hoofden en tien hoornen.

18:2 And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.

En hij riep krachtelijk met een groete stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not; I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus; worship God; for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

21:10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God.

En hij voerde mij weg in de geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel, van God.

22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.