

Ruach=(Wind, spirit) Genesis 1 t/m Jozua

Genesis

1:2 And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

en de Geest Gods zweefde op de wateren

6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh; yet his days shall be an hundred and twenty years.

Toen zeide HEERE zeide: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof; and Pharaoh told them his dream; but there was none who could interpret them unto Pharaoh.

En het geschiedde in de morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Faraö vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Faraö uitlegde.

41:37,38 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants. And Pharaoh said to his servants Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is.

En dit woord was goed in de ogen van Faraö, en in de ogen van al zijn knechten. Zo zeide Faraö tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als dezen, in welken Gods Geest is?

45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them; and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived.

Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en hij de wagenen zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jakob hun vader, levendig.

Exodus

6:9 And Moses spake so unto the children of Israel; but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage.

6:8 En Mozes sprak also tot de kinderen Israëls, maar zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid des geestes, en vanwege de harde dienstbaarheid.

28:3 And thou shalt speak unto all that are wisehearted, whom I have filled with my spirit of wisdom, that they make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office.

Gij zult spreken tot allen, die wijs van hart zijn. die Ik met een geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aäron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene.

31:3 And I have filled him with the spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship.

En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;

35:21 And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, and they brought the LORD's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments.

En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en een ieder, wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN heoffer tot het werk aan de tent der samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen.

35:31 And he hath filled him with the spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship.

En de Geest Gods heeft vervuld met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk.

Numeri

5:14 And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled

5:14 En de ijvergeest over hem gekomen is, dat hij ijvert over zijn huisvrouw, dewijl zij onrein geworden is; of dat over hem de ijvergeest gekomen is, dat hij over zijn huisvrouw ijvert, hoewel zij niet onrein geworden is.

5:30 Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law.

Of als over een man die ijvergeest zal gekomen zijn, en hij over zijn huisvrouw zal geijverd hebben, dat hij de vrouw voor het aangezicht des HEEREN stelle, en de priester aan haar deze ganse wet volbrengt.

11:17 And I will come down and talk with you there; and I will take of the spirit which is upon thee, and will put it upon them; and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone.

Zo zal Ik afkomen en met u aldaar spreken; en van den Geest, die op u is, zal Ik afzonderen, en op hen leggen; en zij zullen met u den last van dit volk dragen, opdat gij dien alleen niet draagt.

11:25,26 And the LORD came down in a cloud and spake unto him, and took of the spirit that was upon him and gave it unto the seventy elders, and it came to pass, that, when the spirit rested upon them, they prophesied, and

did not cease. But there remained two of the men in the camp, the name of the one was El'-dad, and the name of the other Me'-dad: and the spirit rested upon them; and they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle: and they prophesied in the camp.

Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van den Geest, die op hem was, en legde Hem op de zeventig mannen, op die oudsten; en het geschiedde, als de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maat twee mannen waren in het leger overgebleven; des enen naam was Eldad, en des anderen naam Medad; en die Geest rustte op hen (want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren), en zij profeteerden in het leger.

11:29 And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? would God that all the LORD's people were prophets, and that the LORD would put his spirit upon them!

Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

14:24 But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and that followed me fully, him will I bring into the land, whereinto he went; and his seed shall possess it.

Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten.

16:22 And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou wroth with all the congregation?

Maar zij vielen op hun aangezichten, en zeiden: O God! God der geesten van alle vlees! een enig man zal gezondigd hebben, en zult Gij dan over deza ganse vergadering grotelijks vertoornen?

24:2 And Ba'-laam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes; and the spirit of God came upon him.

Als Bileam zijn ogen ophief, en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de Geest Gods op hem.

27:18 And the LORD said unto Moses, Take Joshua the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him.

Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien de Geest is; en leg uw hand op hem;

Deuteronomium

2:30 But Si'-hon king of Hesh'-bon would not let us pass by him: for the LORD thy God hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day.

Doch Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons door hetzelfde niet laten doortrekken, want de HEERE, uw God, verhardde zijn geest, en verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uw hand gave, gelijk het is te dezen dage.

34:9 And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as the LORD commanded Moses.

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd.

Jozua

5:1 And it came to pass, when all the kings of the Am'-orites, which were on the side of the Jordan Westward, and all the kings of the Ca'naan-ites, which were by the sea, heard that the LORD had dried up the waters of the Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.

En het geschiedde, toen al de koningen der Amorieten, aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kanaänieten, die aan de zee waren, hoorden, dat de HEERE de wateren van de Jordaan had uitgedroogd, voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daardoor gegaan waren; zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen, voor het aangezicht der kinderen Israëls.