

Ruach=(Wind, spirit) Ezra t/m Psalmen

Ezra

1:1-4 NOW in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by the mouth of Jer-e-mi'-ah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and out it also in writing, saying: Thus saith Cyrus Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me aal the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the houuse of the LORD of Israël, (he is the God) which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.

In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht wierd het woord des HEEREN uit den mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: O zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is. Wie is onder ulieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwe het huis des HEEREN, des Gods van Israël; Hij is de God, Die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver, en met goud, en met have, en met beesten; benevens een vrijwillige gave, voor het huis Gods, Die in Jeruzalem woont.

Nehemia

9:20 Thou gavest also thy good spirit to instruct them, and withheldst not thy man'-na from their mouth, and gavest them water for their thirst.

En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw Manna hebt Gij niet geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.

9:30 Yet many years didst thou forbear them, and testifiedst against them by the spirit in thy prophets; yet would they not give ear; therefore gavest thou them into the hand of the peapole of the lands.

Doch Gij verhoogt het vele jaren over hen, en betuigtet tegen hen door Uw Geest, door den dienst Uwer profeten, maar zij neigden het oor niet; daarom hebt Gij hen gegeven in de hand van de volken der landen.

Job

4:15-17 Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up. It stood still, but I could not discern the form thereof; an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying: Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker?.

Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen. Hij stond, doch ik kende zijn gestalte niet; een beeltenis was voor mijn ogen; er was stilte, en ik hoorde een stem, zeggende: Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker?

6:4 For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit; the terrors of God do set themselves in array against me.

Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

7:11 Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul.

Zo zal ook ik mijn mond niet wederhouden, ik zal spreken in de benauwdheid mijns geestes; ik zal klagen in bitterheid mijner ziel.

10:12 Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit

Benevens het leven hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan, en Uw opzicht heeft mijn geest bewaard.

15:12,13 Why doth thine heart carry thee away? and why do thy eyes wink at, That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of my mouth?

Waarom rukt uw hart u weg, en waarom wenken uw ogen? Dat gij uw geest keert tegen God, en zulke redenen uit uw mond laat uitgaan?

20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.

Ik heb aangehoord een bestraffing, die mij schande aandoet; maar de geest zal uit mijn verstand voor mij antwoorden.

21:4 As for me, is my complaint to man? And if it were so, why should not my spirit be troubled?

Is (mij aangaande) mijn klacht tot den mens? Doch of het zo ware, waarom zou ik mijn geest niet verdrietig zijn?

26:13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.

Door zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen.

27:3 All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils.

Zolang als mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas Gods in mijn neus.

32:8 But there is a spirit in man; and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.
Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden verstandig.
32:18 For I am full of matter; the spirit within me constraineth me.
Want ik ben der woorden vol; de geest mijns buiks benauwt mij
33:4 The spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.
De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.
34:13-15 Who hath given him a charge over the earth? Or who hath disposed the whole world? If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath; All flesh shall perish together and man shall turn again unto dust.
Wie heeft Hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt? Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem tot Zich vergaderen; Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.

Psalmen

31:5 Into thy hand I commit my spirit; thou hast redeemed me, O LORD God of truth.
31:6 In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid!
32:2 Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.
Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
34:18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
34:19 De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.
51:10-12 Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Cast me not away from thy prexence, and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
51:12-14 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in mijn binnenste een vasten geest. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw heiligen Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde Uws heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.
51:17 Thesacrifices of God are a broken spirit; a broken en contrite heart, O God, thou wilt not despise.
51:19 De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! Niet verachten.
76:12 He shall cut off the spirit of princes; he is terrible to the kings of the earth.
76:13 Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is.
77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed,
77:4 Denk ik aan God, dan kreun ik; peins ik, dan versmacht mijn geest.
77:6 I call to remembrance my song in the night; I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.
77:7 Ik dacht aan mijn snarenspeel; in den nacht overlegde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht.
78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.
En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht; een geslacht, dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God
104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire.
Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.
104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created; and thou renewest the face of the earth.
Zendt Gij uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.
106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.
Want zij verbitterden zijn Geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen.
139:7 Whither shall I go from thy spirit? or wither shall I flee from thy presence?
Waar zou ik heengaan voor Uw Geest, en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
142:3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.
142:4 Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn padgekend. Zij hebben mij een strik verborgen op den weg, dien ik gaan zou.
143:4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij.
143:7 Hear me speedily, O LORD; my spirit faileth; hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Verhoor mij haastiglijk, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet voor mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.
143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God; thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.